



Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond

# DE BRIEF



Natuur langs de snelweg. Foto: Helena

Waar vind je God?  
In de ontmoeting met anderen,  
In de hemel en in mijn hart.  
God vindt ons, en vaak onverwacht  
In kerk, muziek, natuur  
In leven en dood  
In gebed

Jaargang 46  
nummer 2

*Zomer 2026*



## *Van de redactietafel*

Opnieuw is er veel kopij en maken we weer een aantal keuzes om iets wel of niet te plaatsen. Het doet ons goed dat we voldoende kopij binnenkrijgen en ook de lovende woorden over De Brief.

Ook het voorjaar was weer druk met vergaderen, dagen van andere organisaties bezoeken en niet te vergeten: onze Jubileum Ontmoetingsdag. Daarvan is er een verslag en mooie foto's van onze Hof-fotograaf, niet te vergeten. Ook kregen we mooie felicitaties die zijn opgenomen in dit nummer.

Een verslag van de WICAS moet u helaas tegoed houden voor de volgende keer.

De zomertijd is meestal een rustige tijd om bij te komen van alle activiteiten, maar ook kijken we al weer vooruit naar het volgende seizoen. De Studiedag komt er snel aan en ook daarover vindt u informatie in dit nummer.

Dat niet iedereen blij is in de zomer als de meesten er op uit trekken begrijpen we. Daarom ook aandacht voor de thuisblijvers en informatie over vakanties voor die doelgroep. Ook in de herfst en winter kan een vakantie een goede onderbreking zijn en kan er nog lang op teruggekeken worden.

Wij wensen iedereen veel leesplezier en een mooie zomer.

Henny en Helena





## Inhoudsopgave

Van de redactie.....	blz.	2
Van het bestuur.....		4
Felicitatie door Elly Muurling.....		5
Overdenking door Rachel Wardenaar.....		6
Gedicht: Onder de appelboom.....		9
Verslag Ontmoetingsdag.....		10
Felicitatie door Marianne van der Meij-Seinstra....		15
Belangrijk nieuws uit de jaarvergadering.....		16
Wat is de zin van vrouwengroepen?.....		18
Gedicht: Een nieuwe wereld.....		19
Groet vanuit ELG Zaandam.....		20
Wat is Luthers?.....		21
Uitnodiging Studiedag 19 september 2026.....		22
Waar vind ik verdieping?.....		23
Keti Koti: We shall overcome.....		24
Gebed bij Keti Koti .....		27
Felicitatie van de OKViB.....		28
In Memoriam prof. dr. Sabine Hiebsch.....		29
Nieuws uit het Luther museum.....		30
Cliffhanger.....		32
Het vakantiebureau.....		33



## *Van de bestuurstafel*

Het bestuur heeft alweer niet stil gezeten. Natuurlijk hadden we het druk met de voorbereidingen voor de Ontmoetingsdag.

De stukken voor de jaarvergadering opstellen en verzenden, maar vooral ook een mooie ontmoeting voorbereiden. We kijken met een goed gevoel terug op de dag!

We zijn ook weer op pad geweest:

De Internationale Vrouwendag hebben we gevierd met de Vereniging van Vrouwen met een Academische Opleiding. We waren uitgenodigd voor het symposium “Beeldvorming, Barricade en hoe verder”. Dorica en ik zijn daar geweest.

Ik ben ook naar de Oecumenische Vrouwensynode middag “Verzet in Verbinding” geweest.

Henny en ik zijn op de Kerkenradendag geweest, Henny heeft ons, de NLVB, daar (opnieuw) voorgesteld, toegelicht wat we doen en benadrukt dat we dringend op zoek zijn naar versterking van het bestuur.

Maar het hoogtepunt van het voorjaar was ons Lustrumfeest!

In deze Brief vindt u verslagen van al onze activiteiten en een verslag van de opvolging van een aantal punten die in de jaarvergadering aan de orde zijn geweest.

In reactie op onze oproep om hulp bij het bestuur hebben zich twee vrouwen aangemeld die voorlopig mee willen lopen en mee denken, om zo te onderzoeken of ze bestuurslid willen worden. Beate Kurth is afgelopen vergadering al aangeschoven, Corrie Borgers hoopt de volgende vergadering ook aanwezig te zijn.

Een hele opluchting voor ons!

Toch we hebben nog dringend versterking nodig voor de website, socials en communicatie!



Nu zijn we met ons allen eerst de Studiedag op 19 september aan het voorbereiden. Ook de uitnodiging voor deze dag vindt u in deze Brief.

Tussen de bedrijven door hopen we een mooie zomer te beleven.

We wensen u ook een mooie zomer toe!

Namens het bestuur  
Helena



### **Felicitering**

Lieve Helena en alle actieve dames,  
Tot mijn spijt kan ik het grote feest niet meevieren. Hoge leeftijd en weinig energie houden mij tegen.  
Maar ik leef w e l met jullie mee

Van harte gefeliciteerd ! En grote waardering voor het vele werk dat jullie doen!

Hierbij ook mijn gebed voor de NLVB :

HEER, RAAK ONS AAN MET UW ADEM,  
GEEF ONS EEN VERGEZICHT !  
DRAAG ONS OP UW VLEUGELS,  
ZEGEN ONS MET UW LICHT!

Apart zal ik een feestgave overmaken.  
Met een hartelijke groet en de wens voor een heeeeel mooie dag,

Elly Muurling



Dank je wel, Elly!

## Overdenking voor de zomer

Lieve zusters en vrienden,

De zomer is in aantocht! Heeft u al strandplannen? Bent u het type van zonnige terrassen en eindeloos bakken op het strand? Of liever eigen huis en tuin in de rust?

Of misschien wel lange alpenwandelingen of culturele stedentrips in de oude wereld.

Maar wat het ook is, de zomer stemt velen van ons vrolijk. Er is vrije tijd, gezelligheid, vrolijkheid alom. De zon schijnt en ons koude kikkerlandje warmt eindelijk weer op.

Maar niet overal zorgt de zon voor vrolijkheid. Toen ik laatst even niet zo veel te doen had bedacht ik in mijn overpeinzingen ineens dat Jezus vaak voor zijn gebed en voor zijn lange toespraken de hoogte in gaat; de berg op. Dit misschien wel juist om verkoeling te zoeken. Want het klimaat in het midden oosten is nogal warm. Daar zouden wij Nederlanders eindeloos onder puffen en zuchten.

En prediker spreekt in zijn eigen mijmeringen nogal vaak over dat gezwoeg onder de zon. De hete woestijn staat in de Bijbel vaak symbool voor moeilijkheden en beproeving. De schaduw van een boom die verkoeling biedt is eerder het symbool van rust en veiligheid geworden, denk maar aan bijvoorbeeld psalm 84.



Foto: Jörg Peter via Pixabay

Zo leerde de Bijbel me op die middag niet zo zeer een grote spirituele les, maar zette wel even alles in een ander perspectief. Dat zonnetje bij ons is allemaal leuk en aardig, maar ook wij merken de laatste jaren hoe een te veel aan hitte ons hele land ontwricht.

Onze zon is onze levensbron, en in de zomer een bron van vrolijkheid en vakantievertier, maar het is niet alles. Soms hebben we als mensen wat rust en verkoeling nodig. Geven we onszelf ook deze zomer wel eens de tijd om even in de schaduw te stappen, weg uit alle vertier, om gewoon eens even uit te rusten?

De zomer lijkt een tijd van ontspanning, maar brengt die vakantieperiode ons wel echt die rust die we soms zo nodig hebben?

Soms als ik met vrienden gezellig op reis ben is de echte rust ver te zoeken, en kom ik vermoeider terug dan dat ik weg ging. Prediker waarschuwt ons. We mogen genieten van alle vertier om ons heen, het is er niet voor niets. We mogen genieten van de zon en van onze medemensen. Maar het is niet alles.

Wanneer genieten ook zwoegen wordt, dan mogen we ook zeggen: ik doe vandaag een stapje terug.

Misschien denkt u nu tijdens het lezen: mijn zomers zijn altijd heerlijk rustig, ik neem mezelf altijd goed in acht, het is echt vakantie! Dan kan ik niet anders dan zeggen: bravo! Hoe doet u dat? Voor mij, en ik weet veel twintigers met mij, is het bijna een noodzaak om alles uit onze vakanties te halen wat erin zit. Niet qua rust, maar qua reizen die je gemaakt moet hebben, en festivals waar je geweest moet zijn. En dat terwijl zo veel mensen uit warme landen ons leren dat je ook onder de brandende zon soms echt even kalm aan moet doen. Tranquilo zoals een Spaans vriendinnetje van me altijd zegt.

Ik hoop en bid dat vakantie voor iedereen vakantie mag blijven. Een tijd van rust, bezinning, echte ontspanning. En ja, natuurlijk ook genoeg vertier. En ondertussen volg ik deze zomer toch maar het Bijbelse voorbeeld van af en toe zelf ook de koelte, de rust opzoeken. Want vertier en avontuur zouden geen moetje moeten zijn, geen zwoegen, maar echt genieten. Zo doen we de prediker tenminste nog een beetje recht.

Voor sommige mensen kan het heel anders uitpakken: ook als je niet (meer) op reis gaat verandert de wereld om je heen in de zomervakantie. Je kinderen en kleinkinderen gaan een paar weken weg, het zorgpersoneel ook, je krijgt te maken met vervangende krachten en waarnemers, die je misschien niet kent. Activiteiten stoppen in de zomer, het wordt stiller om je heen.

Ook in Nederland kan het aardig warm worden en kan het moeilijk zijn om koelte te vinden. Zelfs 's nachts koelt het soms niet af.

Gelukkig is daar tegenwoordig wel oog voor, in de krant zie ik wel eens foto's van zorginstellingen die in de tuin parasols hebben opgesteld, opblaasbadjes voor een verfrissend voetenbad hebben neergezet en ijsjes of mocktails uitdelen.

Voor kinderen die niet op vakantie kunnen wordt waterpret in speeltuinen georganiseerd. Goed drinken en elkaar vooral opzoeken, dan kan het ook voor thuisblijvers genieten worden.

Waar u ook wel of niet heengaat, wij wensen u een fijne zomer en hopen u in september op de Studiedag weer te ontmoeten!

Rachel Wardenaar



Foto: Aline Dassel via Pixabay

## ***Onder de appelboom***

*Ik kwam thuis, het was  
een uur of acht en zeldzaam  
zacht voor de tijd van het jaar,  
de tuinbank stond klaar  
onder de appelboom.*

*ik ging zitten en ik zat  
te kijken hoe de buurman  
in zijn tuin nog aan het spitten  
was, de nacht kwam uit de aarde  
een blauwer wordend licht hing  
in de appelboom.*

*toen werd het langzaam weer te mooi  
om waar te zijn, de dingen  
van de dag verdwenen voor de geur  
van hooi, er lag weer speelgoed  
in het gras en ver weg in het huis  
lachten de kinderen in het bad  
tot waar ik zat, tot  
onder de appelboom.*

*en later hoorde ik de vleugels  
van ganzen in de hemel  
hoorde ik hoe stil en leeg  
het aan het worden was.*

*gelukkig kwam er iemand naast mij  
zitten, om precies te zijn jij  
was het die naast mij kwam  
onder de appelboom, zeldzaam  
zacht en dichtbij  
voor onze leeftijd.*

*Rutger Kopland*



Foto: Olaf Duisters via Pixabay

## Verslag van de Ontmoetingsdag 21 maart 2026

Ter ere van onze 70<sup>ste</sup> verjaardag hebben we de Ontmoetingsdag feestelijk aangekleed.

Voor mij was het vroeg opstaan! Naar de bakker broodjes halen, auto volladen met alle eten en drinken voor de lunch en met Jolly en Conny uit Den Haag op weg naar Houten. De sfeer zat er in de auto al goed in. Bij aankomst alles weer uitladen en snel aan het werk om de ruimte te versieren. Slingers ophangen met hulp van Peter, de koster, bloemen in vazen en niet te vergeten: het kleed op de bestuurstafel!

Gaandeweg druppelden de vrouwen en mannen binnen en gingen gelijk mee aan de slag, zodat de klus in no time was geklaard. Dat alles onder het genot van een kop koffie en een Luther-macaron.

Bij de uitnodiging hadden we gevraagd om een gebed te bedenken dat we op een slinger konden hangen. Hier is goed gehoor aan gegeven en we hebben dwars over de zaal, boven onze hoofden en prachtige slinger van gebeden kunnen maken.



Ik mocht de dag openen en iedereen welkom heten. We hadden een aantal felicitaties ontvangen: van Elly Muurling een bericht dat zij veel waardering heeft voor ons werk en een ruime gift, van Marianne van der Meij-Seinstra een mooie mail en een prachtig boeket.

Dick Breckveld sprak ons toe als afgevaardigde van ELG Zaandam. Van de diaconie brengt hij een gift van € 1 per jaar, € 70 in totaal! Leny bedankte het bestuur en mij in het bijzonder en zette haar woorden kracht bij met een mooie plant.



Rachel vervolgde met de metten. We herdachten leden die in de afgelopen tijd waren overleden.

Daarna volgde de jaarvergadering. Dit jaar hadden we, ondanks de feestelijkheden, zware onderwerpen op de agenda: de teruglopende financiën maar vooral een tekort aan bestuurskracht maakt het zwaar om alle ballen in de lucht te houden.

We hebben de tijd genomen om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Wat is wijsheid, waar kunnen we de financiële positie versterken en waar vinden we mensen – zowel voor het bestuur als mensen die geïnteresseerd zijn in onze activiteiten en De Brief?

We konden gelukkig ook direct starten met een deel van de oplossing: Rachel Wardenaar is gekozen tot nieuwe voorzitter. Onder voorbehoud, dat wel: zij is ad interim, dus voorlopig. Zij kan alleen voorzitter blijven als we het bestuur kunnen versterken. Beate Kurth en Corrie Borgers sluiten aan bij het bestuur om mee te vergaderen en te denken. We hopen dat ze de smaak te pakken gaan krijgen en dat we als groter bestuur weer nieuwe impulsen en ideeën opdoen. Dat helpt nu al enorm, maar versterking met communicatie en internet/socials kennis blijft cruciaal!

We hebben in de discussie met elkaar gezocht naar manieren om te

bezuinigen op de Brief en de bankkosten:  
de twee grootste kostenposten.

Daarnaast naar manieren om onze bekendheid te vergroten en fondsen te werven. Met de voorstellen uit de vergadering gaat het bestuur aan slag.

We hebben de vergadering afgesloten met een gebed voor de lunch: passend Luthers, in canon gezongen “Voor alle goede gaven, Heer”.

Onder het genot van een uitgebreide buffetlunch (Jolly en Frank, dank voor jullie hulp!) was er veel ontmoeting en gesprek.



Na de maaltijd vervolgden we de ontmoeting met een aantal “speed dates”:

in groepjes van twee werd nagedacht over een viertal vragen, 5 minuten per vraag. Aan het eind van elke 5 minuten schreven de tweetallen een antwoord op een briefje.

De vragen waren:

- \* Wat is de zin van vrouwengroepen
- \* Wat is Luthers
- \* Waar vind je God
- \* Waar vind je verdieping



Hier zijn mooie antwoorden bij!!! Een aantal ervan staan her en der in deze Brief.

De tweetallen waren zo samengesteld dat er veel mensen met elkaar in gesprek gingen die elkaar niet persé kenden. Veel nieuwe kennismakingen dus!

Onder het genot van een kop thee of koffie werd er nagepraat over de vragen en werden herinneringen opgehaald over de 70 jaar die achter ons liggen.



Als verrassing gingen we na de theepauze terug naar 1724 en kwamen de dames Bach en Schamelius aanwaaien om ons mee te nemen in hun pogingen de liederen van Luther zodanig op te nemen in de cantates van Bach dat de teksten tot hun recht komen en dat mensen begrijpen wat ze zingen.



De liederen van Luther dreigen in de vergetelheid te geraken, want niemand begrijpt de tekst nog. Maar juist die oude liederen zijn toch vertrouwde, troostrijke levensbegeleiders voor de gelovigen.

Ze bieden vaak meer troost dan een Bijbeltekst. Daar zijn de Lieder-Freunde onder aanvoering van Herr Schamelius zeer van overtuigd. Dus als mensen de liederen niet meer goed begrijpen, dan moet je ze niet wegdoen, maar beter uitleggen. Frau Bach en

Frau Schamelius helpen hun echtgenoten bij deze



klus en wij zingen van harte met ze mee, wat verwacht je anders van Lutheranen?

Ter illustratie kunt u hieronder een stukje lezen van de voorstelling. Soms zeggen beelden meer dan woorden, maar soms zeggen woorden ook heel veel!

.....

“Tja over die oude, vertrouwde liederen willen wij het vanmiddag graag eens met u hebben.

Maar eerst even een vraagje: kent u de boeken van Johann Martin Schamelius, mijn man? Hij spant zich al jaren in om de oude protestantse kerkliederen te verdedigen en te redden van de ondergang. Het gaat namelijk niet goed met het lutherse kerklied, zegt hij. De mensen zingen maar wat. Of nou ja zingen, het lijkt soms meer op brullen. Het hoeft kennelijk niet meer mooi en eerbiedig te klinken, als het maar hard schalt.

Maar het ergste vindt hij die nare verminkingen van de teksten die ze zingen. En dan vooral de misverstanden die daardoor ontstaan, waardoor de troostende inhoud helemaal zoekraakt.

Hier, neem nou deze zin uit *Aus tiefer not schrei ich zu dir*. Daar staat "des muß dich fuerchten jederman", daarom moet iedereen Godvrezend, eerbiedig zijn. Maar mensen zingen "des muß sich fuerchten jederman", daarom moet iedereen bang zijn. Dan mis je helemaal de essentie van troost die Luther in het lied gestopt heeft.

Of deze: in het lied *Was mein Gott will das gescheh allzeit* staat de zin dat God "züchtiget mit Maßen", hij tuchtigt, straft met mate. Sommigen vonden die milde tucht nog te zwaar en maakten ervan "und tröst die Welt ohn' Maßen", troosten zonder maat te houden, dus rijkelijk. Maar daar gaat het mis, want mensen zingen nu een mix "und tröst die Welt mit Maßen", alsof de troost slechts beperkt beschikbaar is. Zo jammer!”

.....

Een prachtige voorstelling!

We eindigden de dag met een vesper en wensten elkaar tot ziens. Bij het afscheid namen alle deelnemers de bloemen mee die de zaal feestelijk hadden versierd. Een speciaal boeket, dat éne, dat we als felicitatie hebben gekregen van Marianne en Anders van der Meij, dat boeket gaat als dank voor zijn jarenlange diensten naar onze “hof-fotograaf” Piet Derksen.



Helena

## Felicitatie

Lieve NLVB-ers,

Langs deze weg wil ik jullie graag feliciteren met jullie 70-jarig jubileum.

Het waren bijzondere jaren met veel vrouwen die zich al dan niet in NLVB-verband inspanden om de vrouw binnen de Lutherse gemeenschap een eigen plaats te geven.

Vooruit kijkend staat de NLVB voor uitdagingen, maar dat is niet nieuw. Ik vertrouw er op dat jullie moedig en waardig zullen voortgaan en jullie onmisbare vrouwelijke inbreng zullen leveren.



Ik wens jullie in Houten een hele mooie jubileumdag en een goede en vruchtbare jaarvergadering toe.

Marianne van der Meij-Seinstra  
Oud voorzitter en lid

*Naast het prachtige boeket, hebben we van Marianne mooie kleurplaten cadeau gekregen .*

## **Belangrijk nieuws uit de jaarvergadering.**

Naar aanleiding van de discussie die we in de jaarvergadering hebben gevoerd over de besluiten waar we voor staan om als NLVB door te kunnen gaan met het organiseren van mooie programma's en De Brief voort te kunnen zetten met goede inhoud hebben we als bestuur een aantal belangrijke punten op de agenda gezet inclusief jullie input.

Het verslag van de Jaarvergadering gaat alleen naar de leden. Daarom willen we deze belangrijke punten hier via De Brief communiceren.

### **\* De Brief**

Ons kwartaalblad is helaas een grote kostenpost, zowel het drukken als de portokosten. Daarom werd er voorgesteld om De Brief gratis aan te blijven bieden in digitale vorm, maar om een bedrag per jaar extra te vragen (naast de contributie) aan degene die De Brief persé per post willen blijven ontvangen.

Ook werd voorgesteld om minder Brieven per jaar uit te brengen, maar daarnaast een digitale Nieuwsbrief in het leven te roepen. De verdeling zou dan kunnen zijn: in het voorjaar en in het najaar De Brief, zoals u deze gewend bent, gratis in digitale vorm of tegen een redelijke vergoeding in papieren vorm en een gratis digitale Nieuwsbrief in plaats van de zomer- en winterbrief.

**We hopen dat meer mensen De Brief (en Nieuwsbrief!) digitaal willen ontvangen, dit zou de kosten aanzienlijk kunnen verlagen. Als u van papieren naar digitale ontvangst wilt overstappen, wilt u hiervoor uw mailadres sturen naar [h.v.axler@gmail.com](mailto:h.v.axler@gmail.com) of u opgeven via het contactformulier op onze website, [www.nlvb.net](http://www.nlvb.net) Als u de Brief nu al digitaal ontvangt hoeft u niets te doen.**

Dit jaar houden we nog de frequentie van De Brief die u gewend bent en vragen geen extra vergoeding voor de papieren uitgave. Over het

tarief voor de papieren Brief in 2027 zullen we u in de Herfstbrief informeren. We hadden als richtlijn € 25 per jaar, maar dit was gebaseerd op 4 kwartaalbladen. Als we de frequentie van de Brief verlagen, dan zullen ook de kosten en daarmee het tarief omlaag gaan.

De Lutherse gemeenten die extra exemplaren van De Brief ontvangen zullen worden benaderd om een passende oplossing zoeken.

#### \* **Ledenadministratie**

Elk voorjaar krijgen alle leden een factuur voor de contributie. Daarnaast moeten we helaas elk voorjaar een structureel hoog aantal leden een aanmaning sturen omdat we de contributie van het afgelopen jaar of de afgelopen jaren niet hebben ontvangen. Het kost zo veel tijd en energie om de betalingen binnen te krijgen. Wij vragen u daarom of u een periodieke betaling kan instellen in uw bankpakket. Daarmee hoeft u niet meer aan de overmaking te denken.

We hebben besloten voor degenen die na de definitieve aanmaning nog niet betalen, het lidmaatschap te beëindigen.

#### \* **Bankkosten**

We hebben onderzocht of we over kunnen stappen naar de SKG: een bank voor kerkelijke instellingen die veel lagere bankkosten in rekening brengt. Helaas komen wij niet in aanmerking voor een rekening bij hen op basis van onze statuten, omdat wij niet vallen onder de Synode of een plaatselijke Lutherse gemeente, waardoor wij niet vallen onder de PKN. De SKG verleent uitsluitend bancaire producten aan PKN onderdelen. We zullen het dus moeten blijven doen met de ING.

#### \* **Bestuurskracht**

We zijn heel blij dat Beate Kurth en Corrie Borgers zich op de jaar-

vergadering hebben aangemeld om het bestuur te versterken en voorlopig mee te denken. Maar we zijn er nog niet.

Helena's 3<sup>e</sup> termijn als penningmeester eindigt in 2027. Zij is dus niet meer herkiesbaar.

We zoeken daarom dringend een nieuwe penningmeester!

Daarnaast iemand die handig is met de website en sociale media en die ons kan helpen onze bekendheid en zichtbaarheid te verhogen.

### **Om alle ideeën uit te voeren hebben we echt mensen nodig.**

We vragen u allen mee te denken en in uw omgeving rond te vragen en als enthousiast NLVB lid ook uw gemeente genoten te enthousiasmeren en onze ambassadeur te zijn!

We willen graag door, maar realiteit gebiedt ook toe te geven dat 2027 een kantelpunt wordt: als we dan nog geen versterking hebben en geen vervanging van de penningmeester, kunnen we echt niet meer verder.

Namens het bestuur  
Henny en Helena



Foto: Wahyu Arfiansyah via Vecteezy

### **Wat is de zin van vrouwengroepen?**

Dit was één van de vragen tijdens de “speed-dates” op de Ontmoetingsdag.

Een paar steekwoorden en oneliners die we op de briefjes vonden: Samen staan we sterk; Praten over vrouwenzaken; Vrouwen lezen de Bijbel anders dan mannen; Versterking van vrouwen, er is nog steeds ongelijkheid; Vrouwelijk perspectief delen; Veiligheid; Herkenning.

## Een nieuwe wereld

Ik droom: een nieuwe wereld,  
een land vol wuivend graan,  
rivieren vol van vrede –  
mag ik daar binnengaan?

Ik zie een stad met straten  
vol zonlicht, glanzend goud,  
en in die lichte straten  
de mensen, jong en oud:

ze dansen en ze lachen,  
ze zingen dat het schalt –  
ze dragen duizend vlaggen  
en geen soldaat die valt.

Ik droom: een nieuwe wereld,  
geen wapens, geen geweld,  
geen bommen, geen granaten,  
geen mens die schreeuwt of scheldt;

geen angst meer en geen tranen,  
geen pijn, geen woede meer,  
een stad met groene lanen –  
gebroken elk geweer.

Mijn hemel, laat die komen,  
die dag, die dageraad,  
maak waar waar wij van dromen:  
dat liefde leven laat!

*André F. Troost*



## **Groet vanuit E.L.G. Zaandam, uitgesproken op de Ontmoetingsdag**

Geacht bestuur, beste vrouwen van de NLVB,

“Ik sta hier....ik kan niet anders!”

Een voor ons allen bekende en wellicht dierbare Lutherse uitspraak. Waartoe sta ik hier? Dat zal ik u (moeten) uitleggen.

Mijn taak is vandaag heel dubbel. Als ik het niet dacht, zult u denken!

Maar: het is echt waar want:

In de 1<sup>ste</sup> plaats sta ik hier als VRIEND, VRIEND van de NLVB. Ik ben daar trots op! Dat geeft vreugdevolle voordelen: ik ben welkom bij alles wat de NLVB organiseert. Maar het geeft ook nadelen: ik mag niet meestemmen over beleidszaken en: er wordt een VRIEND-schappelijke financiële bijdrage verlangd.

Tot zover het eerste deel van mijn dubbele taak.

Ten 2<sup>de</sup> sta ik hier (en dat kan écht niet anders) namens de Lutherse Gemeente Zaandam. Namens de Diaconie van die gemeente, wél te verstaan.

De kerkenraad draagt de NLVB een warm hart toe en heeft daarom besloten mij, als Rentmeester van de Diaconie, met een opdracht hier naar toe af te vaardigen. Ik mag u namelijk namens deze gemeente van harte de hand drukken en gelukwensen met het bereiken van de mijlpaal van 70 jaar NLVB.

Maar die handdruk doe ik niet met lége handen.

Want: het is mij een eer en een genoegen om u mee te delen dat het kerkbestuur heeft besloten uw jubileum te honoreren met de som van € 1 per jaar van uw bestaan. Je hoeft geen rekenwonder te zijn om uit te vinden dat dit uitkomt op een bedrag van € 70.

Deze gift zal u misschien helpen om in de toekomst nog meer goede, inspirerende en gezellige bijeenkomsten te organiseren.

Wij zullen dit bedrag overmaken op uw rekening en spreken de wens uit dat ons voorbeeld gevolgd wordt door meer Lutherse Gemeenten.

Ik sta hier, Ik kan niet anders, Ik heb gezegd!

Dick Breckveld,  
Rentmeester Diaconie E.L.G. Zaandam



### **Wat is Luthers?**

Nog een vraag tijdens de “speed-dates” waar we prachtige antwoorden op gevonden hebben!

Je thuis voelen; Dat je mag zijn wie je bent; Luthers zijn is ook het leven vieren; Een blij geloof door genade; Vrolijk, gastvrij, niet buitensluiten; Tegen de stroom in zwemmen, maar toch trouw blijven; de zwaan, de Lutherroos, muziek; Bach; Weten dat je tekort schiet, maar dat er genade is.



Foto: Jacqueline Alders

## **Uitnodiging Studiedag 19 september 2026 in Bussum**

Sinds 2 jaar is ons thema: “Gelovige vrouwen onderweg”.

In De Brief hebben al verschillende vrouwen hun ervaringen met ons gedeeld.

Onderweg zijn kan op verschillende manieren: op reis, fysiek een reis van het ene land naar het andere, of overdrachtelijk als je levensreis: wat heb je meegemaakt en waar heeft het je gebracht, of je geloofsreis: hoe ben je gegroeid in je geloof en waar biedt je geloof jou houvast. Op reis zijn, onderweg zijn, brengt altijd ervaringen, belevenissen maar ook drempels en struikelblokken mee. Onderweg kan ook betekenen een wandeling maken, een lange afstandspad volgen of de camino lopen.

Deze Studiedag gaan we ons verder verdiepen in wat een reis ons kan brengen:

### **Voorwaards en opwaards: de spiritualiteit van onderweg zijn**

Leonie van Staveren zal de inleiding verzorgen. Leonie is remonstrantse theologe, studentenpastor aan de hoge school Rotterdam, jongerenpredikant van de remonstranten.

Na de lunch en een korte pauze zullen we in een aantal werkgroepen op verschillende manieren spiritualiteit ervaren: door stilte of door discussie, door lectio divina en/of door zingen.

**Aanmelden** kunt u door een mailtje te sturen naar [h.v.axler@gmail.com](mailto:h.v.axler@gmail.com). Iedereen is welkom, lid of geen lid, man, vrouw of anders, jong of oud!



Zaterdag 19 september 2026  
van 10:00 tot 16:30

Locatie ELG Het Gooi,  
Mecklenburglaan 50, 1404 BJ Bussum.  
(Het gebouw is 400 meter lopen vanaf  
het treinstation)



De intree is € 15,00,  
over te maken naar de rekening van  
de Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond,  
NL29 INGB 0001 1397 33 of contant te betalen bij aankomst.

We hopen op die dag een mooie reis met u te maken. Tot dan!

### **Waar vind ik verdieping?**

Nog een vraag van de serie speed-dates met hele mooie reacties!

In je geloof, vertrouwen op God; in de kerk, de kerkdienst, in muziek, meditatie, bijbelstudie, troostende teksten, in genadeleer, vooral in de natuur en in gesprek met een ander. In acceptatie dat alles een reden heeft en goed komt. En...op de Studiedag!



Natuur vind je ook in de stad, deze foto's zijn in Amersfoort/Hooglanderveen gemaakt door Henny.



## **Keti Koti: We shall overcome one day**

“Dit is een tijdloos lied dat door iedereen gezongen kan worden. Het geeft power en zelfvertrouwen, het inspireert, maar leert je ook geduld en vertrouwen.

‘We shall overcome’ is sterk verbonden met de nazaten van de vrijgemaakten, nadat de slavernij eindigde in 1863. Er zijn mensen die vinden dat anderen zich dit lied niet mogen toe-eigenen. Zo denk ik er niet over en wat hebben we het vaak gezongen in onze tienerjaren. Voor mij had de inhoud ook wel betekenis in die jaren, waarin meniggeen worstelde met het geloofsleven uit je jeugd.

Als ik het lied hoor, denk ik aan allen die zo geleden hebben, en er tegelijkertijd blind op vertrouwden dat zij het ooit beter zouden krijgen. Wrok of haat voelde ik niet. Het lied gaat er juist over dat we zullen overwinnen.

*‘Besef dat je er mag zijn voor jezelf én voor anderen’*

De tegenstander die we zullen overwinnen, is degene die de g van ‘geloof’ en ‘God’ heeft ingewisseld voor de g van ‘geld’, die macht uitoefent, uitbuit. Ik vind: die tegenstander moet je wel de kans geven om tot inkeer te komen, tot bezinning. Dat gaat door dialoog. Ik geloof in klein beginnen, zaadjes planten bij de allerkleinsten. Of de kerk goed omgaat met het slavernijverleden? Pas de laatste jaren praten we over Keti Koti (‘Ketenen Gebroken’, red.) en de gevolgen van slavernij. Voor die tijd leefde het niet. Het onderwerp was in de hele samenleving geen hot item.”

## **We shall all have peace**

“Als er vrede is, dan is alles goed, het is ‘all right’. Bijvoorbeeld: je was ziek, je hebt gebeden en de ziekte is overwonnen. Of: je belt iemand die verdriet heeft, en als je ophangt heeft die persoon gelachen. Ik heb gebeden dat dit een goed gesprek zou worden dat niemand kwetst. Keti Koti is een beladen onderwerp.

Het is goed om er vrede mee te hebben dat de slavernij voorbij is. Om het dankbaar te herdenken en te vieren, en tegelijk ervoor te waken dat het weer gebeurt. Of je nu gekleurd bent of wit, rijk of

arm: je moet trots zijn op wie je bent en je moet gelijkwaardige kansen krijgen, met kennis van ons gezamenlijke slavernijverleden en met goed onderwijs, zodat je kunt worden wie je wilt zijn. Alleen zo kun je in vrede leven. Ongelijkheid geeft spanning en leidt tot polarisatie.”

### **We shall all be free**

“De mensen die dit lied in de vorige eeuw zongen, hadden een verschrikkelijk groot vertrouwen dat het ooit goed zou komen, denk ik. Dat ze zich op een dag vrij zouden vechten, vrij zouden zijn om te kiezen, vrij om in de Verenigde Staten ook voor in de bus te mogen zitten, vrij om te studeren, zichzelf te ontwikkelen en op waarde geschat te worden. Zelfbewust in het leven staan dus.

Discriminatie vind ik niet meer van deze tijd. Als er in die richting iets gebeurt, corrigeer ik, of stel ik vragen. Verder laat ik het bij die mensen. Ik geef aan dat er veel donkere mensen zijn die een Nederlands paspoort hebben! Denk alleen al aan onze landgenoten van de Nederlandse Antillen, Surinamers en mensen uit Nederlands Indië. Het is ongepast om te generaliseren!

Wat betekent Ketj Koti ook: bevrijd worden van de ketenen van nú’ Ik heb dan ook zorgen over de negatieve gevolgen van discriminatie en racisme: dat kinderen een te laag advies krijgen voor de middelbare school, dat dit onderwerp bij de geschiedenisles nooit goed behandeld werd. Dat zij bij sollicitaties altijd een stap achter liggen, enz.

Een aspect van Ketj Koti is ook dat we bevrijd worden van de ketenen van nú. We hebben onszelf nieuwe ketenen aangemeten door afhankelijk te zijn van social media en van likes, van geld en van wat je kunt bereiken. We zijn ook niet vrij van vreselijke uitspraken die anderen kapotmaken. Er zijn nog steeds oorlogen: in Oekraïne, in Israël. Daar zou ik vrij van willen zijn. Van de ketenen van de slavernij hoef ik niet vrij te zijn. Ik heb ze nooit om mijn benen gehad.”

### **If in our heart, we do believe**

“Je wilt niet twijfelen, maar dat gebeurt natuurlijk wel. Dat je denkt: wanneer zullen mensen elkaar als gelijke gaan zien? Er zijn geen rassen op deze wereld, er zijn alleen mensen. Je wilt het geloof

behouden dat het goed komt.

‘Er zijn geen rassen op deze wereld, er zijn alleen mensen’

Ik geloof dat God liefde is. Maar in hoeverre kunnen we zélf echt liefhebben? We zijn allemaal zondaars. Jezelf blijven corrigeren, reflecteren op je gedrag, is heel belangrijk. De kerk en het geloof helpen me daarbij. Als ik tegenslag ervaar, kan ik denken: waarom ik? Maar ik kan me ook afvragen: waarom ik niet? Waar heb ik het aan verdiend dat ik het zo goed heb? Ik heb daar niks voor gedaan! Als je dat inziet, helpt dat om te begrijpen dat ook de ander geen tegenprestatie hoeft te leveren om jouw zorg, mededogen of empathie te krijgen. Besef dat je er mag zijn voor jezelf én voor anderen.”

**Lied: We shall overcome**

*We shall overcome (Yeah, Lord, Lord, Lord)*

*We shall overcome (One sweet day)*

*We shall overcome one day*

*We shall overcome one day*

*We shall overcome, Lord, Lord, one day*

*Yeah, yeah, yeah, yeah*

*If in our heart*

*We do believe*

*Lord, we shall overcome*

*Lord, one day, mmm*

*We shall all have peace one day (We shall all have peace)*

*We shall all have peace one day (We shall all have peace)*

*We shall all have peace, Lord, Lord, one day (one day)*

*Yeah, yeah, yeah, yeah*

*If in our heart, Lord*

*We, we do believe*

*Oh, we shall all have peace*

*Lord, one day (Oh, some day), mmm*

*We shall all be free one day, Lord (We shall all be free one day)*

*We shall all be free one day, Lord (We shall all be free)*

*We shall all be free, Lord, one day (One day)*

*Lord, Lord*

Het al bestaande gospelslied 'We shall overcome' werd in de jaren vijftig en zestig een protestlied van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Het lied kreeg bekendheid toen Mahalia Jackson en Martin Luther King het samen met zo'n 250.000 demonstranten zongen tijdens de March of Freedom in 1963. Er zijn verschillende versies in omloop.

Red. Henny Rouwhorst-Arends  
(n.a.v. een artikel in Petrus door Muriël Wol-Fernand)



### **Gebed bij Keti Koti**

Dank U voor een heden  
waarin we vieren dat vroegere  
en verleden krachten de vrijheid  
ontketenden voor mens en medemens.

Dank U voor een heden  
waarin we kleuren vieren  
en het ontstekend licht laten  
vallen op verleden pijn.

We bidden U voor een heden  
waarin nog zoveel mensen  
onvrij en onderdrukt in 't leven  
de vrijheid mogen proeven.

We bidden U voor onszelf  
om misstanden scherp te zien  
te verstaan waar juist ons ego ik  
een ander vrijheid kost.

We bidden U voor de hele wereld  
laat de onvrijheid verwelken  
en Keti Koti overal bloeien!

*Popko van Meekeren*



Foto: PublicDomainPictures via Pixabay

## Felicitatie van de Oud-Katholieke Vrouwen in Beweging



Lieve NLVB vrouwen,

Van harte gefeliciteerd met jullie 70<sup>ste</sup> verjaardag namens jullie zusterorganisatie de OKViB. Dat we elkaar nog vele jaren zullen blijven ontmoeten en dat de geest van de vredesengel ons zal inspireren om te werken aan verbinding tussen mensen op aarde.

Hartelijke groet,  
Monique, Esther, Margot

### **De NLVB bij de Kerkenradendag 2026: De “vlugge vertelling” die Henny daar heeft voorgedragen**

“De NLVB is jarig, op 10 maart zijn we 70 jaar. Ook zijn als enige Lutherse bond die nog is overgebleven: mannen- en jeugdbonden zijn er allang niet meer.

Ook mannen doen bij ons mee! Zij zijn altijd welkom op onze Ontmoetings- en Studiedagen en een aantal is al vriend geworden. Toch jammer dat telkens weer blijkt dat velen in het Lutherse nog nooit van ons hebben gehoord!

We hebben 2 tot 3x per jaar een bijeenkomst voor ontmoeting en studie, brengen kwartaalblad De Brief uit en hebben een band met de WICAS, tegenwoordig gelukkig weer sterk via Helen Nagelhout. Onze jubileum Ontmoetingsdag vieren we op 21 maart in Houten met een extra feestelijk middagprogramma. We worden meegenomen in de wereld van Frau Bach en Frau Schamelius.

Juist nu in Duurzaam Luthers is onze kans om een platform voor ontmoeting en verdieping te blijven in de Lutherse traditie, waar ook Lutheranen elkaar kunnen vinden wiens gemeente is gefuseerd

en PKN gemeente is geworden.

We zoeken naar wegen die ons verder leiden als spreekbuis van de WICAS en de Lutherse traditie, in welke vorm dan ook.

Maar we snakken naar hulp, die bestaat uit bestuurlijke versterking en iemand voor de website en socials. Zonder dat gaan we het niet redden.

Het bestuur is te klein, de redactie is te klein en de financiën precair. Ik heb hart voor de zaak, maar kan niets alleen. Samen met Helena willen ik kartrekker zijn, maar we hebben dringend passagiers nodig die willen instappen.

We redden het maar net, moeten alle zeilen bijzetten.”

We kregen een hard applaus.

We blijven zoeken naar hulp en versterking en blijven ons inspannen om onder de aandacht te komen en mensen te inspireren om met ons mee te komen doen.

### **In memoriam prof. dr. Sabine Hiebsch**

Met ontroering hebben we vernomen dat prof. dr. Sabine Hiebsch op 14 april 2026 plotseling is overleden.

Geboren in Bad Nauheim in een tijd dat studeren voor meisjes niet vanzelfsprekend was heeft zij, gedreven door leergierigheid en nieuwsgierigheid, veel talen geleerd en uiteindelijk theologie gestudeerd op diverse universiteiten in verschillende landen, waaronder de VU in Amsterdam. Ze was in Nederland de eerste vrouwelijke hoogleraar theologie en ze is in theologie als eerste vrouw gepromoveerd - op een vrouw gerelateerd onderwerp: “Lea en Rachel in Luthers Genesis preken”.

Als NLVB hebben we mooie herinneringen aan Sabine:

Op de Studiedag 2017 was zij één van onze gespreksleiders rondom het thema “Hebben wij een nieuwe reformatie nodig?”. In 2019 heeft Sabine voor ons een lezing gehouden over “Luther en de vrouwen”.

Wij zullen haar in dankbaarheid in onze herinnering houden.

## Nieuws uit het Luthermuseum

\* ***Onder de Zwaan*** – Levend luthers erfgoed uit heel Nederland, tentoonstelling van 19 maart – 14 juni 2026. Deze tentoonstelling is verlengd tot 21 juni



De tentoonstelling is het voorlopig resultaat van een co-creatie project met de Nederlandse lutherse gemeenschap, waarin erfgoedobjecten en erfgoedverhalen samenkomen. Het vertelt de bijzondere geschiedenis van de lutherse minderheidsgemeenschap in ons land, de culturele en maatschappelijke waarden én de verbondenheid met Het Verhaal van Nederland.

Ontdek bijzondere objecten, persoonlijke verhalen en inspirerende tradities. Een tentoonstelling over zorg, verbinding en een eigen stem – die laat zien wat het betekent om luthers te zijn, toen én nu.

Deze tentoonstelling gaat over wat we bewaren en waarom, en wat 'erfgoed' eigenlijk is. Casus is de unieke geschiedenis van de lutherse gemeenschap – een geschiedenis die onderbelicht is in het verhaal van Nederland en vaak verkeerd begrepen.

‘Onder de Zwaan’ toont bijzondere objecten die staan voor een levende gemeenschap en hun verhalen. We laten zien hoe eigenheid en identiteit, ook van minderheden, van waarde is voor ons allemaal.

Er worden verschillende podcast afleveringen opgenomen en er is een uitgebreid *mee-doe* en *mee-maak* publieksprogramma. Het Luther Museum is ook bezig met een “Oral History Project”, verhalen die worden verteld door diverse Lutheranen als mondelinge overlevering. De tentoonstelling krijgt op deze manieren een vervolg!

In de museumgalerij toont beeldend kunstenaar **Helmut Smits** 15 nieuwe fotocollages, die het erfgoed actualiseren alsof het gebruiksvoorwerpen zijn anno 2026.

Zie voor meer informatie: <https://luthermuseum.nl/nl/agenda/onder-de-zwaan>

#### \* **Bachweek 2026 in het Luther Museum -Een nieuw geluid**

Van 8 tot en met 14 juni 2026 staat het Luther Museum Amsterdam naast de tentoonstelling “Onder de zwaan” volledig in het teken van Bachweek 2026, de derde editie van het tweejaarlijkse muziekfestival rond Johann Sebastian Bach. Onder de titel Een nieuw geluid brengt deze editie een krachtig eerbetoon aan vergeten vrouwelijke componisten die in dialoog staan met Bachs oeuvre.

Het programma is een ontdekkingsreis van Barbara Strozzi, via de muziek van Bach en verschillende vrouwelijke componisten naar muziek van nu! Een van de hoogtepunten is het concert ‘Buiten Bach om’ op zaterdag 13 juni, met het sublieme Octet van Schubert, uitgevoerd door internationale solisten en topmusici van o.m. het Koninklijk Concertgebouworkest. Speciaal voor dit concert schrijft Anne-Maartje Lemereis, Componist der Nederlanden,

een nieuw werk dat Bach en Schubert verbindt.

Veel verschillende vrouwelijke componisten, van voor Bachs tijd tot vandaag de dag! Hierbij een aantal (bekende en misschien minder bekende) namen:

Anne Maartje Lemereis, Clara Schumann, Barbara Strozzi, Rebecca Clarke, Hildigunnur Rúnarsdóttir en Grażyna Bacewicz!

We doorkruisen hiermee de 17e eeuw, 19e eeuw, 20e eeuw en zelfs de 21e eeuw met verschillende vrouwelijke componisten!

Deze componisten verrijken de muzikale wereld en dat willen we graag laten horen!

Meer informatie is te vinden op de website van het Luther Museum: [Bachweek – Een nieuw geluid](#)

#### \* **Podcasts van het Luthermuseum**

Deze vind je op de website [www.luthermuseum.nl](http://www.luthermuseum.nl). Klik op Ontdek in de bovenbalk en kies Podcast.

Of, als je de digitale versie van De Brief voor je hebt, klik direct op de titel van dit artikel! Je vindt bijvoorbeeld de volgende vertellingen: “Hoekelum en de huisvrouwendagen”, “Woerden en de eerste vrouwelijke predikant”, “Lutherse verhalen: Leeuwarden en de vrouwenvereniging” en nog veel meer! Er is geen index, maar het is de moeite om op de pagina naar beneden te scrollen, er staan pareltjes bij!

Henny Rouwhorst-Arends

#### **Cliffhanger**

Een cliffhanger is bij een TV serie vaak de laatste scene voor de zomer. Een spannend moment dat maakt dat je vol ongeduld wacht op het nieuwe seizoen. Wat zou er volgen?

Wij hebben deze keer ook zoiets: zoveel met jullie te delen, dat we een paar artikelen moeten bewaren voor de volgende Brief!

Verslagen van onze bezoeken aan andere vrouwengroepen en van de WICAS bijeenkomsten, we laten u nog even nieuwsgierig.

Mocht u zelf ook een mooi verhaal of gedicht hebben, stuur het naar Henny!

## Het vakantiebureau

In de ELK werd aandacht besteed aan de SLOA, die vakanties organiseert in samenwerking met het Vakantiebureau.

Daarnaast organiseert het Vakantiebureau nog meer weken waar iedereen welkom is.

Het aantal doelgroepen van het vakantiebureau is in de loop der jaren uitgebreider geworden, mede doordat het Rode Kruis stopte met het organiseren van vakanties voor specifieke doelgroepen. Nog steeds komen mensen op vakantie die zorg nodig hebben. Maar ook worden vakanties georganiseerd voor mensen die in de thuissituatie dreigen te vereenzamen, voor mantelzorgers en een thuiswonende partner met dementie, gezinnen die leven op bijstandsniveau, gezinnen met een ernstig ziek gezinslid, voor mensen met een visuele beperking en voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

Zij willen eraan bijdragen dat mensen zich niet buitengesloten voelen. Helaas krijgen zij geen financiële steun meer van de PKN en worden er sponsoren gezocht. Ook worden er diaconale collectes in de kerken gehouden voor dit doel. De bijzondere vakanties vragen ook om speciale voorzieningen. De extra kosten hiervoor en de logies- en verblijfskosten van de vrijwilligers worden niet in de arrangementsprijzen doorberekend om zo de vakanties betaalbaar te houden.



Daarom bieden zij vakantiemogelijkheden aan voor mensen voor wie het door ziekte, beperking of leeftijd niet vanzelfsprekend is om op vakantie te gaan. De vakanties hebben een open-christelijk karakter en zijn voor iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond,

toegankelijk. Men viert vakanties in één van de drie eigen (aangepaste) accommodaties in Nederland. Daarnaast zijn er 4 vaarvakanties met de “Prins Willem Alexander” en is er een nauwe samenwerking met RCN, die vakantieparken beheert verdeeld over Nederland.

**Het Steunfonds Het vakantiebureau** ondersteunt de vakanties door geld en fondsen te werven om hulpmiddelen en bijvoorbeeld recreatiemiddelen of uitstapjes te financieren. Ook worden aanpassingen in de accommodaties gefinancierd om het de vakantiegasten maar óók de vrijwilligers zo makkelijk mogelijk te maken.

### **De vakanties met zorg en aandacht**

Het vakantiebureau organiseert dus vakanties voor senioren en mensen die in het dagelijks leven zorg nodig hebben en waarin de ontmoeting en de gezelligheid centraal staan. Een ieder die zich thuis voelt in de sfeer waarin de vakanties worden gehouden, is welkom.

Dit geldt voor u als vakantiegast of voor u als vrijwilliger!

De vakanties worden mede mogelijk gemaakt door de inzet

van ruim 1.400 vrijwillige medewerkers. Zij werken mee op basis van kost en inwoning en een eventuele reiskostenvergoeding.

Voorafgaande aan de vakantieweken, krijgen zij verschillende trainingen aangeboden. Er worden ook vrijwilligers gezocht en die hoeven niet altijd een zorgachtergrond te hebben.



Veel informatie vindt u op: <https://hetvakantiebureau.nl/>. Wilt u meer informatie. Dan kunt u mij altijd bellen.

Henny Rouwhorst-Arends tel. 033-2538193

## **Data om te onthouden**

Kopijdatum — 15 juli 2026  
Studiedag — 19 september 2026, Bussum  
Ontmoetingsdag — 20 maart 2027, locatie volgt

## **Bestuur NLVB**

### **Voorzitter**

Rachel Wardenaar

### **Secretaris:**

Mw. D. Selele  
Spechtenkamp 67  
3607 KD Maarsenbroek  
Contact via contactformulier website

### **Penningmeester:**

Helena Axler  
h.v.axler@gmail.com

### **Algemene bestuursleden:**

Mw. H. Rouwhorst-Arends  
notuliste

## **VACATURES!!!!!!**

**Website: [www.NLVB.net](http://www.NLVB.net)**



Contributie: individueel lid: € 30,00 per jaar

Clubs: € 15,00 per lid, per jaar

Individuele leden ontvangen "De Brief" persoonlijk

### **Redactie De Brief:**

Mw. H. Rouwhorst-Arends  
Mw. H. Axler.  
hennyrouwhorst@hooglanderveen.net

### **Drukker:**

De Hoop Drukkerij  
Provincialeweg 86  
3329 KP Dordrecht  
<https://dehoopdrukkerij.nl>

