

Ontmoeting met de Protestantse Vrouwen

Sara en ik waren op 10 april te gast bij de ledenontmoetingsdag van onze zusters van de Protestantse Vrouwen Organisatie. Aangekomen op het station in Ermelo hoefde je alleen maar de groepjes vrouwen te volgen die gezellig babbelend naar de grote Immanuelkerk iets verderop kuierden. Overweldigend, zo'n grote kerk met honderden vrouwen, geen plaats onbezet!

We werden hartelijk ontvangen in de bestuurskamer, waar ook de andere gasten waren, o.a. bestuursvrouwen van de Hervormde Vrouwen Bond en Christelijk Gereformeerde Vrouwenbond. Hier waren ook mannen aanwezig, de spreker in het morgenprogramma ds. Hans van Ark en een vertegenwoordiger van een Stichting die door de PVO financieel ondersteund wordt.

Voorzitter Tiny van de Biezen verwelkomde iedereen en ging na het zingen van een lied en het aansteken van de kaars voor in het morgengebed. Daarna kreeg ds. Hans van Ark, directeur van het Missionair Werk van Kerkinactie het woord. Hij leidde op een boeiende en enthousiaste wijze het jaarthema in: 'In de voetsporen van Mozes'. De weg die Mozes is gegaan, veertig jaar door de woestijn, een leven dat gekenmerkt werd door eenzaamheid. En dan nog het beloofde land alleen maar mogen zien van een afstand, gescheiden door de Jordaan, waarover we eerst zongen. Iedere dag ondanks teleurstellingen weer kracht ontvangen en gesterkt en gevoed worden door het brood uit de hemel, het manna, iedere dag weer een portie die je door deze dag heen helpt. Vervolgens trok hij het thema door naar het leven van Jezus, de nieuwe Mozes, en van onszelf. Wat is geloven voor ons, kunnen en durven we het te benoemen als daarom gevraagd wordt? Twee aan twee mochten we elkaar daarop bevragen en het elkaar moeilijk maken, dat viel niet mee....Ieder werd gevraagd één woord te noemen dat voor haar/hem synoniem stond aan geloof. Een prachtige lijst met de mooiste woorden, dat zult u zich kunnen voorstellen: liefde, vrede, overgave, vertrouwen, verlossing etc. etc. Net toen we lekker aan het praten waren over de betekenis van geloven kregen we filmpjes te zien, waarin we juist werden aangespoord om in het gesprek met niet-gelovigen of kritisch gelovigen (onze kinderen en kleinkinderen) toch vooral te luisteren. Wat heeft de ander te zeggen en waarin vind ik aanknopingspunten voor een dieper gaande dialoog?

Pas in de lunchpauze vond ik mijn schoonmoeder, die met wat vrouwen van haar plaatselijke groep ook in Ermelo is, zwaaiend ergens vanaf de achterste rijen op het balkon. En er zijn zowaar nog meer bekenden zoals Gineke, met wie we het opgeheven Landelijk Protestants Vrouwen Platform bevrouwden. Lange rijen in de pauze voor de broodjes en nog langere rijen voor de weinige toiletten, waardoor ik te laat – maar gelukkig niet de enige – weer aanschoof voor het middagprogramma. De cabaretgroep 'Tweeboereneneendominee' trad voor ons op en probeerde op de actualiteit binnen de vrouwenbeweging en de leefwereld van de vrouwen die lid zijn (enkele al meer dan vijftig jaar!) in te spelen. Vooral de liedjes die door de dominee op de gitaar begeleid werden, waren mooi en soms ontroerend.

Na de liturgische afsluiting door Jopie van de Kleut en Coby Klop en nog een kopje thee in de bestuurskamer namen we afscheid en bedankten voor de mooie dag!

Coby Aartsen