

Ontmoetingsdag 2017

Vanuit allerlei windstreken kwamen wij op zaterdag 13 mei jl. naar de Lutherse kerk in Woerden om de jaarlijkse Ontmoetingsdag van de N.L.V.B. mee te beleven.

Wie zijn wij en waar komen we vandaan?

Geerie Reedijk uit Wormer, Lya Muller uit Zaandam, Piet en Leny Derksen-Kamp uit Almere, allen leden van de E.L.G. Zaandam; een echte streekgemeente dus.

Het programma was veelbelovend en de weergoden leken ons gunstig gezind.

Alleen Geerie kende de Lutherse kerk in Woerden, maar zij liet zich brengen per senioren-taxi. De anderen waren er nooit eerder, maar dankzij een goede routebeschrijving vanaf het station kwamen we in de Jan de Bakkerstraat.

Historisch gezien: Frappant dat de eerste Lutherse kerk in Nederland staat in een straat, die genoemd is naar de eerste martelaar, die op de brandstapel kwam om zijn geloof.

Toen wij de Jan de Bakkerstraat hadden gevonden zagen we in eerste instantie niets dat op een kerk leek.

Opeens zagen we een zwaan, die zomaar uit de dakgoot tevoorschijn leek te komen.

Hoog en fier draaide hij met de wind mee.

Aangekomen bij 'huis' nummer 11 bleek dat er achter de voordeur een grote kerk verscholen lag. Verbazingwekkend!

Gelukkig wisten we dat Lutherse kerken vroeger meestal schuilkerken moesten zijn.

Wat als eerste opviel waren de vijf gebrandschilderde ramen rondom in de kerk.

We werden hartelijk verwelkomd met koffie of thee met iets lekkers erbij door enkele dames, die ook de catering van deze dag voor hun rekening namen.



Programma:

Het thema van de ontmoetingsdag luidde: "Neem mij aan zoals ik ben".

Na het woord van welkom en het openingsgebed door de presidente Marlies Schulz was het tijd om te zingen en dat deden we met: 'Laten wij zingend deze dag beginnen' (lied 212).

Als bijbellezing klonk vers 17 uit de eerste Romeinenbrief van Paulus: 'Want gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard van geloof tot geloof, zoals ook geschreven staat: "de rechtvaardige zal uit geloof leven!"

Ds. Marlies Schulz verklaarde dat Luther altijd had geworsteld met dit vers van Paulus.

Tot op het moment dat Luther tot het inzicht kwam dat het niet aan de mens is om de gerechtigheid van God te verdienen, maar dat het God is die de mens, ondanks fouten en falen, steeds zijn gerechtigheid schenkt. Om niet! En volgens Marlies was dit eigenlijk de kern, het werkelijke begin van de reformatie.

Hierna zongen we driemaal achtereenvolgens een Iona-lied dat aansloot bij het thema, een lied dat ons zeer aansprak: 'Neem mij aan zoals ik ben, wek in mij wie ik zal zijn, druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.'

Jaarlijks worden de overledenen uit de kring van de N.L.V.B. herdacht en er worden kaarsjes voor hen ontstoken.

Ook voor de zieken en voor hen van wie bekend is dat zij het nodig hebben, wordt een kaarsje gebrand.

Die lichtjes blijven de gehele bijeenkomst branden, wat maakt dat we hen in ons midden voelen.

Tijd voor de **jaarvergadering**. Achtereenvolgens kwamen het jaarverslag en de jaarrekening van 2016 ter tafel.

Het bestuur werd door de kascommissie decharge verleend en er werd een nieuwe kascommissie ingesteld.

Daarna was het tijd voor de benoeming van nieuwe bestuursleden.

Ds. Marlies Schulz memoreerde dat zij, samen met Sara de Weerd, 12 jaar geleden was aangetreden in het bestuur en dat voor hen beiden daarom het moment was aangebroken om af te treden. Maar beiden zijn gelukkig van plan om betrokken en actief te blijven.

Margreet nam afscheid van Sara en Marlies en bedankte hen voor alles.



'Onder het voorzitterschap van Marlies hebben wij het 50- en 60-jarig bestaan van de N.L.V.B. feestelijk mogen gedenken en daarbij kwam haar creativiteit, de grote kracht van Marlies, telkens goed van pas'.

Marlies is recent gekozen in de Evangelisch Lutherse Synode en zal ook middels de Vicas betrokken blijven.

Volgens Margreet was voor Sara kenmerkend 'de altijd zeer grote zorgvuldigheid in de relatie en in de communicatie naar mensen toe'.



Als symbool van dank voor het werk van de afgelopen jaren, kregen beiden een passend cadeau: een kandelaar, voorstellende een kring van mensen, begeleid door bloemen en een daverend 'dankjulliewel-applaus'. Als opvolgster voor het presidentschap werd daarna voorgesteld: ds. Marianne van der Meij-Seinstra. Die aankondiging werd eveneens met applaus ontvangen en de benoeming werd door Marianne aanvaard. Fanny Hafkamp heeft het afgelopen jaar met haar dochter het secretariaat verzorgd; zij kan nu de vrijgekomen plaats van Sara in het bestuur innemen.

Desgevraagd waren er geen vrijwilligers voor de functie van secretaris, daar wordt dus nog ijverig naar gezocht.

Hierna volgde de 'wisseling van de wacht' en werd de voorzittershamer door Marlies overgedragen aan Marianne. Marianne nam direct de gelegenheid te baat om de lunch aan te kondigen en om daarover zingend de zegen te vragen met het bekende lied "Aller ogen wachten op u, Here".

De goedverzorgde lunch bestond uit pompoensoep en diverse belegde broodjes, met melk, karnemelk en sapjes. Een oordeel over de kroket moeten wij hier schuldig blijven, er was kennelijk iets misgegaan met het telmoment van het aantal deelnemers, dat waren er overigens 35.

Het middagprogramma begon met een korte wandeling door historisch Woerden naar gebouw 'Concordia' waar wij werden ontvangen door de gids voor die middag, Herman. Bij lichtbeelden over de Romeinen werd ons het ontstaan van Woerden uit de doeken gedaan. Hij toonde ons daarbij o.a. een schip, dat is uitgebaggerd uit de Romeinse tijd. Dit schip is nagebouwd en daarmee gingen we varen door de buitensingel van Woerden. Tijdens de vaartocht kregen we heel veel informatie over de bouw van het schip en over de plekken die we passeerden.

We sloten de tocht af met een bezoek aan de gewelven van 'Castellum' Woerden. De Woerdenaren zijn trots op hun stad en vertellen daar graag over.



Tijd voor een theepauze en dus liepen we terug naar de Jan de Bakkerstraat.

Hier lichtte ds. Wim van Beek een tipje van de sluiter op over het ontstaan van de Lutherse Gemeente Woerden.



Ook over het kerkgebouw, het orgel en vooral over de gebrandschilderde ramen wist hij heel veel te vertellen. Hij heeft dit alles uitgebreid verwoord in boekvorm met prachtige foto's.

Zo vertelde hij ons dat de kerk is ontstaan uit een boerderij met een stal. Je kunt zeggen dat het leven van de Lutherse Gemeente Woerden, net als het leven van Jezus, is begonnen in een stal.

Hij wees ons ook op de zandloper aan de preekstoel, die boekdelen sprak: uiterlijk 34 minuten preken anders werd een boete in rekening gebracht op de gage van de voorganger.



We sloten de zeer geslaagde ontmoetingsdag ook weer zingend af met: 'Zing een nieuw lied voor God de Here!' De laatste regels van het 2^e couplet maakten de cirkel rond en brachten ons terug bij het thema van deze dag: Neem mij aan zoals ik ben.

"Maar niet met steen en hout alleen is 't grote werk gedaan. 't Zal om onszelve gaan!"

Wij, uw notulisten: Geerie, Lya, Leny en hoffotograaf Piet, hebben het graag gedaan.